



regiokrant

REGIONAAL MONDIG DOOPSGEZIND



Inhoudsopgave februari 2024	Pagina
Hoofdartikel	1
Kerkdiensten	3
Activiteiten in de regio	4
Berichten uit de gemeenten	5
Colofon	



In het weekend van 27 januari 2024 was ik in Dopersduin voor het Vredesfestival van Wereldwerk.

Het thema was **“Vrede kun je leren ? !.**

Waldemar Epp schreef in de aankondiging van dit festival:

Er zijn verschillende perspectieven van waaruit we dit thema kunnen benaderen en voor één daarvan wil ik een aanzet geven.

De visioenen van de bijbelse profeten zoals Jesaja (2,4), Micha (4,3) of Sefanja (3,13) vertellen over een tijd die zal aanbreken en dat dan alles anders zal zijn. Er zal een nieuwe samenleving ontstaan die bereid is om het gereedschap dat gebuikt wordt om elkaar te doden en om de wapens die gebruikt worden om tegen elkaar te strijden, niet meer voor vernietiging in te zetten. De mensen zullen de wapens omsmeden en er iets anders van maken. Er zal gereedschap ontstaan dat opbouwend gebruikt kan worden. En de oorlog zal niet meer worden geleerd. Er zal niet meer worden geleerd hoe je tegen een ander moet strijden en vechten.

Dat is de eerste stap: de oorlog niet meer leren. Maar dan nu de tweede stap namelijk vrede leren. Kun je vrede leren? Het antwoord zou 'Ja!' moeten zijn. Vrede kun je leren. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en geweld. Vrede heeft te maken met vrijheid, gelijkheid en gerechtigheid en met verzoening en vergeving. En daarvoor verwijs ik naar de Bergrede (Mattheüs 5,7-9). Hierin staat de aansporing om barmhartig te zijn, een zuiver hart te hebben en vrede te stichten.

Nadat de oorlog dus niet meer wordt geleerd, is het vervolgens aan de mensen om te leren wat het betekent om met elkaar samen te leven. En dan kunnen we soms niet anders dan barmhartig te zijn en ons met de ander verzoenen. Om dan vanuit de diepte van ons hart te kunnen zeggen dat we samen verder willen gaan, met elkaar een samenleving vormen.

Elkaar als gelijken aanvaarden en zo vrede te stichten. Vrede stichten betekent vrijheid voor iedereen, gelijkheid voor iedereen en gerechtigheid voor iedereen. En dat kunnen we leren. Conclusie: 'Vrede kun je leren!'

Tijdens dit festival waren er momenten van bezinning met veel stilte en zingen. Maar er waren ook workshops. Ik deed mee aan 2 daarvan:

- **Geweldloze communicatie oefenen**
met Ton Eusterbrock en Iris Speckmann.

Wat ik er van mee heb genomen is dat woorden er toe doen. En dat je op iets bedreigends twee soorten reacties hebt. De reactie van de Jakhals (een onmiddellijk antwoord gedreven door vechten, vluchten of bevriezen). En die van de Giraffe: In mijn managementtermen, de helicopterview, waarbij je even afstand neemt en kijkt naar context en waarom iemand iets tegen je zegt. Leerzaam vond ik dat beide reacties goed, zijn, want het is wat jij nodig hebt op een moment, maar dat het belangrijk is te weten wat jouw reactie is (jakhals of giraffe) want dat leert iets over jezelf. Bovendien kun je in 2^e instantie na de jakhals ook de giraffe het werk laten doen en een situatie evalueren.

- **Verzoeningswerk Oekraïners en Russen**
met Andrea Shalay.

Andrea is de Peace Engagement Coördinator voor Europa met het Mennonite Centraal Comité (MCC). Aanvankelijk begon ze haar 3 jarige werk in Oekraïne, maar bij de Russische inval werd ze geëvacueerd en ze werkt nu vanuit Duitsland.

In haar workshop begon ze met ons uit te dagen om na te denken over iets wat ons vroeger is overkomen en dat traumatisch was. Wat was dat en hoe werkt dat door in je leven nu.

Daaraan koppelde ze, dat je alleen vredeswerk kunt doen als je zelf werkt aan je gezondheid. Op persoonlijk, maar ook op nationaal niveau (denk aan de slavernij-discussie die nu gevoerd wordt).

Je trauma's kleuren je opinie over een situatie.

Bovendien legde ze uit wat de vijandbeelden in Rusland en Oekraïne zijn.

In Rusland zijn Oekraïners de slechteriken, de Maffiosi. In Oekraïne zijn de Russische soldaten de Orks. Zo worden mensen dus aan beide zijden ontmenselijkt. Wij moeten er voor waken daar in mee te gaan. Poetin is niet onze vriend, maar niet altijd fout. Oekraïne verdient onze steun, maar heeft ook duistere kanten. Ze vertelde over mensen buiten Rusland, die ad random mensen in Rusland opbellen. Ze proberen dan in gesprek te komen over de oorlog. Dapper als mensen opnemen en blijven luisteren, maar ook dapper als mensen proberen dat gesprek te voeren zonder de ander te veroordelen. Het blijkt vaak te lukken en zo komen mensen toch weer tot elkaar.

Aan het eind van het weekend reed ik met een goed gevoel naar huis. Met veel om over na te denken. Maar ook met de wetenschap dat wij als Doopsgezinden nog steeds werken aan vrede op allerlei niveaus.

Maar er valt nog veel te leren!

Marianne Doze

Kerkdiensten

zondag 18 februari	10:00 Groningen	Ds. N. Everts (40-1)
	10:00 Zeerijp-Zijldijk	Br. A. Visser
	10:00 Haren	Ds. K. van der Werf
	10:00 Roden	Kerkdienst vervalt
zondag 25 februari	10:00 Groningen	Br. D. Verbrugge (40-2)
	10:00 Roden	Ds. K. van der Werf
	10:00 Haren	Geen kerkdienst
zondag 3 maart	10:00 Roden	Br. P. Witteveen
	10:00 Groningen	Ds. N. Everts (40-3)
	10:00 Haren	Ds. K. van der Werf
	10:00 Zeerijp-Zijldijk	Ds. S. van der Meer
zondag 10 maart	10:00 Groningen	Ds. N. Everts (40-4)
	10:00 Roden	Ds. K. van der Werf
	10:00 Haren	Zr. J. Brouwer-Huisman
zondag 17 maart	10:00 Haren	Ds. K. van der Werf
	10:00 Zeerijp-Zijldijk	Dhr. A. van Essen
	10:00 Roden	Zr. J. Valk
	10:00 Groningen	Ds. R.P. Yetsenga (40-5)
zondag 24 maart	10:00 Roden	Ds. K. van der Werf (Palmzondag)
	10:00 Haren	Ds. J. van der Meer
	15:00 Groningen	Palmpasenviering voor jong en oud
donderdag 28 maart	19:30 Groningen	Ds. N. Everts (Witte Donderdag)
	19:30 Roden	Ds. K. van der Werf (Avondmaal)
vrijdag 29 maart	19:30 Haren	Ds. K. van der Werf (Goede Vrijdag)
	19:30 Zeerijp-Zijldijk	Ds. S. van der Meer (Avondmaal)
	19:30 Roden	Leesdienst
zaterdag 30 maart	19:30 Roden	Ds. K. van der Werf (Stille Zaterdag)
zondag 31 maart	10:00 Roden	Dr. Yvonne J. Hiemstra (Pasen)
	10:00 Groningen	Ds. N. Everts (Pasen)
	10:00 Haren	Ds. K. van der Werf (Pasen)



Activiteiten

woensdag 14 februari	14:00 Zeerijp-Zijldijk	Zusterking Dostah (in de kosterswoning)
maandag 19 februari	13:30 Roden	Koorrepetitie
dinsdag 20 februari	17:30 Groningen	Doperse Dis. Maaltijd voor dak- en thuislozen
donderdag 22 februari	19:30 Groningen	Broederkring
maandag 26 februari	13:30 Roden	Koorrepetitie
woensdag 28 februari	19:30 Haren	Quiltgroep
zondag 3 maart	10:00 Groningen	Zondagschool
maandag 4 maart	13:30 Haren	Koorrepetitie
dinsdag 5 maart	09:45 Haren	Themaochtend
	10:30 Groningen	Koffieochtend
	14:00 Zeerijp-Zijldijk	Gespreksgroep (in de kosterswoning)
woensdag 6 maart	13:00 Haren	Kerkenraad
	14:30 Zeerijp-Zijldijk	Zusterkring Dostah (in de doopsgezinde kerk van Uithuizen)
donderdag 7 maart	20:00 Groningen	Verdiepingskring over Victor Frank!
	20:00 Haren	30+ groep
vrijdag 8 maart	18:00 Groningen	Bijbel - Pizza en bier
zondag 10 maart	15:00 Haren	Lezing met VVP
maandag 11 maart	13:30 Haren	Koorrepetitie
	14:00 Haren	Zusterkring
woensdag 13 maart	19:30 Haren	Quiltgroep
maandag 18 maart	13:30 Haren	Koorrepetitie
dinsdag 19 maart	17:30 Groningen	Doperse Dis. Maaltijd voor dak- en thuislozen
woensdag 20 maart	14:00 Groningen	Poëziekring o.l.v. Ds. Tj. Kindt
	19:30 Haren	Liturgisch bloemschikken
donderdag 21 maart	19:30 Groningen	Broederkring
maandag 25 maart	13:30 Haren	Koorrepetitie
woensdag 27 maart	19:30 Haren	Quiltgroep
donderdag 28 maart	19:30 Haren	30+ groep (Paascyclus)
zaterdag 30 maart	19:30 Haren	30+ groep (Paascyclus)
zondag 31 maart	10:00 Groningen	Zondagschool



In Memoriam – Beno Hofman

(Workum, 16 juli 1954 – Groningen, 28 december 2023)

Velen in Stad en ommeland zullen hem kennen; de op 28 december '23 overleden Beno Hofman. Als zoon van een Doopsgezind predikant werd hij geboren in Workum en verhuisde mee naar Heerenveen en Noord-Holland. Na een studie sociale geografie in Amsterdam verhuisde hij naar Groningen; terug naar de wortels van voorouders en familie. Ondanks dat hij zelf niet eerder in Stad had gewoond, wist hij namelijk zeker: *"Ik ben een Groninger!"*.

De liefde voor die stad – voor haar gebouwen, inwoners en verleden – was zo groot dat het zijn Stad werd. Hij groeide uit van docent aardrijkskunde en maatschappijleer aan het Leon van Gelder tot Stadshistoricus. Onder de titel Beno's Stad maakte hij in 400 uitzendingen de lokale geschiedenis toegankelijk. Daarvoor kreeg hij in 2010 de Erepensing van de Stad. Ook schreef hij voor diverse kranten en bladen, verkleetde zich als menig historisch figuur (van Menno's Simons tot de Goedheilgman), voetbalde bij de Fivel, was vaste bezoeker van de Groninger Archieven en had [257 publicaties](#) op zijn naam.

Ondanks dat Beno zichzelf beschreef als "niet zo'n kerkganger", zette hij zich ruimhartig in voor de Doopsgezinden. Naast de fascinatie voor het verleden speelde hierin mee dat hij de opdracht ervoer om zich in te zetten voor een vreedzame, rechtvaardige en duurzame samenleving. Hij voelde zich onderdeel van een historische beweging die hij het liefst zou willen doorgeven aan een nieuwe generatie, maar waarvan hij ook merkte dat dit slechts beperkt lukte. Mede daarom was hij geïnteresseerd in Doopsgezinde families, waarvan sommige leden niet en andere wel voor de doopsgezinde traditie kozen.

Beno liet zich op zijn persoonlijke geloofsgetuigenis dopen in 1982 en was ruim veertig jaar lid van de Doopsgezinde Gemeente Groningen. Hij maakte meerdere keren deel uit van de kerkenraad. Van 2005 tot 2011 en vanaf 2020 was hij voorzitter. In die hoedanigheid was hij sinds 2020 ook bestuurslid van Stichting Het Doopsgezinde Gasthuis. Hij heeft zich jarenlang ingezet voor het vredeswerk en wist als landelijk hoofdredacteur een flinke bijdrage te leveren aan de doopsgezinde geschiedschrijving.

In zijn persoonlijke drijfveren springen twee aspecten naar voren: vrede en toekomst. Hij wilde zich nog één keer inzetten om de traditie nieuw leven in te blazen en een belangrijk onderdeel van die traditie was voor hem de principiële geweldloosheid. Als mensen de wapens niet meer zouden opnemen, dan zouden er geen oorlogen meer zijn. Die toekomst is hem helaas niet meer gegeven.

Beno laat drie kinderen na uit zijn eerste huwelijk en heeft – na nog een dierbare relatie – opnieuw liefde gevonden. Nadat hij enkele weken geleden plotseling geconfronteerd werd met een herseninfarct en alvleesklierkanker, wilde hij nog graag trouwen. Op 1^e kerstdag is dit huwelijk voltrokken. Kort daarna is hij in het Martiniziekenhuis overleden. Vandaag - 6 januari (Driekoningen) vond in besloten kring de uitvaart plaats in 'zijn' Doopsgezinde Kerk.

Tot slot, ooit schreef Beno: *"Als iedereen gelukkig is heb je de hemel op aarde. Het nastreven van geluk, niet alleen voor jezelf, maar voor iedereen: dat is voor mij hemel."* Dit streven tekende hem en daarmee gaf hij een stukje hemel op aarde. Moge hij nu rusten in vrede en de herinnering aan hem tot troost en inspiratie zijn voor hen die hem lief hebben.

Geschreven door ds. Nick Everts

Mijn bijzondere voorwerp,

Door Anneke Kavelaars

De uitdrukking 'iets op je kerfstok hebben' gebruiken we om aan te geven dat een bepaald persoon verkeerde dingen heeft gedaan. Een misdadiger bijvoorbeeld heeft iets op zijn kerfstok. De uitdrukking is afkomstig uit de vroegere



herberg, waar echte kerfstokken werden gebruikt.

Een kerfstok is een houten lat, die werd gebruikt als middel om schulden of andere verbintenissen voor beide partijen te kunnen registreren, zonder mogelijkheid tot vervalsing. Op de foto hiernaast ziet u er een paar liggen.

Mijn grootvader, Lourens Nobel (u ziet hem op de foto bij de kerfstokken) en zijn zoon Leendert hadden een bakkerij in Ballum op Ameland en werkten dus met kerfstokken. In de kerfstokken, die



voorzien waren van het huismerk van de eigenaar, werd elke keer als er een roggebrood werd gehaald, gelijktijdig met een vijl een kerf gemaakt in de kerfstok van de klant en in de kerfstok die in het bezit was van de bakker. Men sprak dan ook van een dubbele kerfstok. Aan het einde van het jaar werden de kerfstokken van de klant en de bakker bij elkaar gelegd en werd het bakloon verrekend met de levering van het meel. Wie iets 'op eigen houtje' deed (mogelijk gaat ook die uitdrukking terug op het gebruik van de kerfstok) viel dan dus door de mand.

Op de foto hierboven ziet u de bakvorm voor een heel roggebrood. Als er roggebrood gekocht werd, ging dat vaak per 'vierde partje'. Een vierde partje was de helft van een klein roggebrood, dat men een 'half brood' noemde. Bij elk half brood werd er een kerf gemaakt op de *platte* kant van de kerfstok, bij een vierde part gebeurde dat op de *zijkant* van de stok. Wie goed kijkt op de detailfoto hieronder, kan beide inkervingen van de kerfstokken zien.



Een kerfstok was dus een hulpmiddel tot het aantekenen en onthouden, ook zo nodig bewijzen, van winkel- of herberg-schulden.

Op de kleinste foto ziet u het stempel met het huismerk van mijn grootvader, dus LN voor Lourens Nobel.

Kliederkerk

Zondag 24 maart om 15 uur is er in de DG gemeente Groningen weer een kliederkerk. Het is dan PalmPasen en we gaan dan mooie palmpasestokken versieren. Maar we moeten eerst met een speurtocht alle spulletjes gaan zoeken om de stok te gaan maken! Ga jij meespeuren?

Graag opgave via: ietsjehinke@hotmail.com

zodat we weten hoeveel PalmPasenstokken we klaar moeten leggen!

Oproep! Quilt hulp en naaispullen gezocht

Sinds kort ben ik bezig om te leren naaien. Ik vind hier veel plezier in. Ik heb echter nog niet zoveel materialen, en ben benieuwd of er zusters zijn die patronen of stoffen hebben liggen die ze niet meer gebruiken? Dan neem ik ze graag over. Ook wil ik graag leren quilten. Mocht er iemand zijn die mij op weg wil helpen, dan hoor ik het graag.

*Met vriendelijke groet,
Jildou de Jong
Jildoudejong95@gmail.com*



Uitstapje naar Witmarsum met de Mennonitengemeende Leer

Wie heeft zin om op 16 maart a.s. mee te gaan?

Het boekje "van oergraan tot mennobrood" is een daverend succes in de Mennonitengemeende Leer. Het gaat over de rol die de rode tarwe speelde in de geschiedenis van de Doopsgezinden. In Witmarsum woont een boer die de rode tarwe weer aanbouwt. Deze tarwe wordt in de plaatselijke molen tot meel gemalen waarna de molenaar er brood van bakt.

Het bovengenoemde boekje is voor de gemeente in Leer de aanleiding om op zaterdag 16 maart 2024 een dagje met de bus naar Witmarsum te rijden. Het plan is om niet alleen de contourenkerk te bezichtigen, maar ook bij de molen brood te kopen. De gemeente in Leer huurt hiertoe een bus die door de nieuwe predikant van de gemeente Nord-West Friesland, Martin Kaminski, die een busrijbewijs heeft, bestuurd zal worden.

De gemeente Leer nodigt de gemeente Groningen uit om mee te gaan aangezien er nog ca. 30 – 35 zitplaatsen over zijn.

Voor wie mee wil:

- De kosten voor de bus worden onder alle medereizigers verrekend. Ook alle consumpties zijn voor eigen rekening.
- De bus vertrekt om 9:00 uur uit Leer, dwz dat iedereen om 10:00 bij de kerk in Groningen moet zijn.

Opgeven voor de excursie kan t/m 10 maart bij

Paulina Roozemeijer artfoto@gmx.de

Doperse Dis en Menno Maaltijd

Sinds twaalf jaar organiseert de Doopsgezinde Gemeente Groningen elke derde dinsdag van de maand de zogeheten Doperse Dis, een maaltijd voor dak- en thuislozen.



De enige eis die aan de bezoekers gesteld wordt is dat ze zich als 'gast' kunnen gedragen dus niet te zeer onder invloed van alcohol of drugs zijn en zich kunnen houden aan de algemene fatsoensregels die in elke horecagelegenheid gelden.

Mocht dit om wat voor reden niet lukken, men komt nooit tevergeefs want dan krijgt men een maaltijd mee voor 'onderweg'.

Het aantal gasten varieert van 40 tot 80 hetgeen mede afhankelijk is van de datum waarop de derde dinsdag valt (of uitkeringen al ontvangen zijn of niet).

Er wordt niet met toegangspasjes, camera's en sancties gewerkt; er zijn eigenlijk zelden conflicten vooral door de grote sociale controle door de gasten onderling die elkaar wanneer dat nodig is aanspreken: "Hé man die effe normaal anders verpest je het ook voor ons!"

Toen jaren geleden de rellen in Haren plaatsvonden en het motto was "Waar is het feestje, hier is het feestje" merkte een van de gasten op toen hem gevraagd werd naar de sfeer tijdens de Dis "Waar is God, hier is God!". Treffend, want voor alle betrokken vrijwilligers geldt dat het een feest is om de Doperse Dis maar ook het eigen al dan niet christelijk geloven nog steeds vorm te kunnen en mogen geven.

De Menno Maaltijd was oorspronkelijk een maandelijks maaltijd voor hoofdzakelijk alleenstaande gemeenteleden maar de naam is nu gegeven aan een maaltijd voor vluchtelingen en asielzoekers die in december 2023 voor het eerst gehouden werd in nauwe samenwerking met INLIA en bezocht werd door 56 gasten.

Er is afgesproken om zo'n maaltijd één keer per kwartaal te houden mede omdat de coördinator van INLIA na afloop opmerkte: "Prachtig, ik heb alleen maar blij gezichten gezien" en dat bij mensen vanuit verschillende landen die elkaar over het algemeen slecht verdragen.

Het is al een aantal jaren zo dat we tevens met name in de wintermaanden een kledingbank met gratis kleding, schoeisel en dekens/ dekbedden hebben waar dankbaar gebruik van gemaakt wordt.

Het is typisch Nederlands want we krijgen vaak de vraag: "Wie betaalt dat allemaal?". Er zijn verschillende geldbronnen want we organiseren jaarlijks een rommelmarkt, een benefietmaaltijd, er zijn persoonlijke giften, er zijn fondsen die ons ondersteunen, er zijn organisaties die opgeheven worden en het overgebleven geld overmaken aan 'goede doelen'.

We hebben alle diaconieën van de wat grotere noordelijke doopsgezinde kerken aangeschreven met het verzoek om ons eens te willen gedenken via een 'vrije' collecte, hetgeen in december door twee collectes in de DG van Drachten-Ureterp een dusdanig bedrag opleverde dat we daarvan een hele maaltijd konden bekostigen.

Behalve de kosten voor een maaltijd, gemiddeld zon 350 euro, en dat 16 keer per jaar moeten we ook onze eigen keukenapparatuur (van een combi steamoven tot een aardappelschilmesje) onder- en in standhouden hetgeen in het totaal neerkomt op zo'n 6000 á 7000 euro per jaar.

Tot nu toe is het nog steeds gelukt om voldoende financiële middelen te genereren maar enige reserve zou zeer welkom zijn dus bij deze een oproep om.....

Informatie daarover is te verkrijgen bij de penningmeester van de diaconie van de DGG, Dick Verbrugge, dirkandries@hotmail.com, 06-51347460 en bij de penningmeester van de Doperse Dis, Gertjan Hakkaart, gertjanhakkaart@hotmail.com, 06-53448790.

Laatstgenoemde is graag bereid om in 'de open ruimte' tijdens een kerkdienst in welke kerk dan ook informatie te geven over beide projecten.

Dit stuk wil ik besluiten met twee regels van het beroemde Makkumer aardewerken bord: "Vrij in het geloven" hetgeen zowel onze gasten alsook onze vrijwilligers betreft en "Daden gaan woorden te boven".

Gertjan Hakkaart



Wijn is 'een geschenk van de hemel en de aarde'

Dit gezegde is van Anselm Grün, die wijn beschrijft als voedsel voor lichaam en ziel. Wijn is symbool voor leven dat geschonken wordt door de hemel en tegelijk naar de aarde wijst. Eerbied voor de grond, waardering voor de concrete arbeid, het streven naar een milieuvriendelijke omgang met wat er groeit en het opkomen voor een eerlijk loon voor de landman of -vrouw en de medewerkers. Dat geeft veel te denken en te doen.



Ds. Bert van der Woude, emeritus predikant van de Protestantse Gemeente te Winschoten, is niet alleen een gepassioneerd *Bijbeluitlegger* maar heeft ook zijn diploma als *vinoloog* gehaald om daarna als *theoloog* iets zinnigs over wijn te kunnen zeggen. Wijn komt in de Bijbel vaak voor op allerlei manieren: land 'van melk en honing' en wijn, olie en wijn, brood en wijn, wijnstokken en -ranken en nog veel meer. Als Bijbeluitlegger beseft hij meer en meer dat de Bijbel een buitenboek is, dat ons bepaalt bij ons dagelijks voedsel. Eerst concreet (alles wat je in je mond steekt) en daarna geestelijk (als voedsel voor de ziel). Maar hoezo dan?

Zijn interesse in de Bijbelse verhalen deelt hij met zijn grote leermeester Eugen Drewermann. Hij zegt zelf dat hij zonder zijn inzichten en blijvende inspiratie niet zou kunnen. Als voorzitter van de Studiekring Drewermann Nederland probeert hij samen met anderen zijn werk vruchtbaar te maken voor een eigentijds verstaan van de Bijbel en van zijn kijk op God voor het gesprek met mensen binnen en buiten de kerk. Wijn en theologie, een paar apart!? Wij zien uit naar zijn komst.

Wanneer? Dinsdagmorgen 27 februari 2024
Waar? Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen
Tijdstip? 10.00 - 12.15 u. Zaal open vanaf 09.30 u. Koffie/thee staat klaar.
Entree? Gratis. Koffie/thee voor eigen rekening.
Voor wie? Voor iedereen die kennis wil maken met onze cursus **Theologische verdieping voor geïnteresseerden (kortweg TVG Assen)**, voor jong en oud, van ver en dichtbij, kerkelijk of niet meer kerkelijk, gewoonweg dus voor iedereen.



Jubileumjaar Doopsgezinde Gemeente Joure
200-jarig bestaan van haar kerkgebouw



Activiteit in maart ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Doopsgezinde Kerk in Joure.

Tijdens Vier-de-zondag op zondagmiddag 24 maart lezing door Henk Stenvers.

De Doopsgezinde Gemeente Joure maakt van 2024 een feestelijk jaar, want het kerkgebouw is dan 200 jaar oud. Het wordt een jaar met elke maand wel een bijzondere activiteit, waar niet alleen belangstellenden van onze gemeente, maar ook anderen bij betrokken kunnen worden. Op zondagmiddag 24 maart is iedereen die belangstelling heeft voor deze lezing van harte welkom.

Op zondagmiddag 24 maart 2024 om 17.00 uur verzorgt Henk Stenvers een lezing in de Doopsgezinde Kerk Joure. Henk Stenvers is sinds juli 2022 officieel voorzitter van Mennonite World Conference, de koepelorganisatie van alle doopsgezinde en verwante vredeskerken ter wereld.

In zijn lezing gaat Henk Stenvers ons vertellen over de "Doopsgezinden Wereldwijd".

Na afloop van de lezing kun je eventueel blijven voor een eenvoudige maaltijd.

Wil je blijven eten? Geef dit door via het aanmeldingsformulier* op de **website** www.doopsgezindjoure.nl/jubileum

*Allergie of dieet kan hier worden doorgegeven.

Lezing Henk Stenvers, 24 maart om 17.00 uur in de Doopsgezinde Kerk, Midstraat 70, Joure.

Toegang is gratis.

Contactadres: Marijke Kramer (lid jubileumcommissie)

Jubileum@doopsgezindjoure.nl

Tel. Nr. 06 49652004



NB De lezing van Henk Stenvers zou plaats vinden in februari. In verband met afwezigheid vanwege zijn werk voor MWC was deze datum niet mogelijk, daarom is de lezing verplaatst naar 24 maart

Voorstelling 'de Kleine Goedheid'

Op zondagmiddag 10 maart zal Pauline Seebregts haar voorstelling 'de kleine goedheid' opvoeren in de Doopsgezinde kerk van Haren. Dit is een gezamenlijk initiatief van de VVP (het witte kerkje) in Haren en de Doopsgezinde gemeente.

Paulien Seebregts is verhalenverteller, trainer & storycoach. De kleine goedheid is een vertelvoorstelling gebaseerd op de inspirerende gedachte van 'de kleine goedheid' van Levinas. De verhalen in deze vertelvoorstelling gaan over een wereld waarin zoveel aan de is en over (on)gewone menselijke daden die hoop en inspiratie bieden. Verhalen van hoop en goedheid die klein en groots tegelijk zijn.

Aanvangstijd 15.00 uur inclusief koffie en thee. Entree gratis, vrijwillige bijdrage is mogelijk.



Wijk Assen

Op 15 maart komt de kring Assen weer bij elkaar in de Slingeborgh. Ds. Klaas vd Werf zal een inleiding geven over Pasen met als accent de Opstanding: doorgaan en weer opnieuw beginnen, vallen en weer opstaan!

Daarnaast is er, onder het genot van een kopje koffie of thee, veel ruimte voor ontmoeting en elkaar spreken.

Tijd: vrijdagmiddag 15 maart,
14.00-15.30 uur
in de Slingeborgh in Assen.



40 Dagen kalender

De weken voor Pasen zijn traditioneel een tijd van inkeer en bezinning. Veel mensen laten bepaalde dingen staan – alcohol, suiker, vlees – of beperken de tijd die ze doorbrengen met televisie of social media. Dat geeft ruimte om van een afstandje naar ons leven te kijken en na te denken over vragen die er echt toe doen. De veertigdagentijd is een uitgelezen moment om stil te staan bij ons eigen antwoord op die vraag.

Ook dit jaar heeft de GDS weer een veertig dagen kalender samengesteld uit inzendingen van vele leden om u hierbij een beetje op weg te helpen. Of misschien helpt de kalender juist om het vol te houden, met iedere dag weer een gedicht, een plaatje, een lied of een bijbeltekst, totdat het Pasen is. Dat kan door concreet van iets af te zien of om juist bewust tijd en aandacht te schenken aan uw geloof, de mensen, de gemeenschap en de natuur om je heen.

Als het goed is krijgt u deze 40 dagen kalender via uw gemeente opgestuurd.

*GDS
bestuur*



Het hout van het kruis van Jezus

Volgens een legende uit de Middeleeuwen was het hout dat gebruikt werd voor het kruis van Jezus, heel bijzonder. Van de engel, die de hof van Eden bewaakte, krijgt Seth voor zijn stervende vader het zaad van de olijfboom, de cypres en de ceder. Seth legt de zaden in de mond van Adam en hieruit groeit een boom met drie stammen, een olijf, een cypres en een ceder. De drie bomen verstrengelen zich tot een prachtige boom, de edelste van de Libanon. In het land ontstaat een grote droogte en de boom zou zwaar te lijden hebben gehad, maar gelukkig gaf Lot de boom elke dag een kruik water, zodat de boom verder kon groeien. Mozes verplant de boom naar de berg Tabor. Hij gebruikt een tak van de boom om water te slaan uit de rots in de woestijn. Later zit David onder de boom en huilt over de zonden die hij heeft begaan. Salomo laat de boom kappen om deze te gebruiken voor de bouw van de tempel. Het hout blijkt volkomen onwerkbaar. De boom verandert steeds van lengte en daarom laat Salomo de boom in het moeras gooien. De boom blijft drijven en doet dienst als een van de stammen van een brug. De koningin van Sheba bezoekt koning Salomo en zij ontdekt de bijzondere boomstam. De boom wordt uit het moeras gehaald en in de voorraadkamer van de tempel opgeborgen. Tenslotte wordt de boom gebruikt voor het kruis waaraan Jezus wordt opgehangen.

Er is nog een andere versie: Deze vertelt dat koning Salomo de weerbarstige stam laat begraven. Op die plek ontstaat later een vijver die wonderen kan verrichten. Als zieken en verlamden een bad hebben genomen in de vijver, worden ze genezen. Tegen de tijd dat Jezus gekruisigd gaat worden, komt de balk op mysterieuze wijze in de vijver bovendrijven en wordt het kruis van Jezus ervan gemaakt. Het kruis staat op een hele bijzondere plek; het is de plek waar Adam stierf in Golgotha, de schedelplaats. Zo valt het bloed van Jezus op de schedel van Adam.

Bron: Mensen en bomen

Beste mensen,
comfortersmakers in Nederland,
Namens Wereldwerk
van de Doopsgezinde gemeenten.



Vraag om sokken te breien

Comforters worden gemaakt door de DG quiltgroep te Haren

In december schreven we dat het plan was om in oktober weer een zending comforters te sturen naar Oekraïne, zo mogelijk in Europees verband. Maar dit plan is veranderd. We gaan voorlopig verder zoals we vorig jaar gewerkt hebben. We proberen de comforters in kleinere porties te sturen, en wel in **april, september en november**. Dat lijkt makkelijker te gaan met het vervoer vanuit Duitsland naar Oekraïne. De inleverdata horen/lezen jullie nog van ons. We zijn benieuwd hoeveel we er dit jaar met elkaar kunnen maken en sturen! Wat helaas hetzelfde blijft is dat het extreem koud kan zijn in Oekraïne, er is expliciet gevraagd (wordt) om **dikke** comforters (vulling van 200gr).

Nieuw is dat we ook **(gebreide) sokken** willen mee sturen in september. Dus iedereen die wil breien, ga je gang, leef je uit! Of als jullie mensen kennen die graag breien, laat het hen weten! Voor mannenmaten graag effen, donkere kleuren, voor vrouwen- en kindermaten kunnen alle kleuren. Graag per paar aan de sokken een briefje bevestigen met de maat of de lengte van de voet van de sok.

Het maken van tasjes voor hygiëne-kits op grote schaal laat ook nog even op zich wachten. We gaan eerst een soort "proef-zending" van 50 tasjes met toiletartikelen mee sturen, kijken hoe dit bevalt. Gaan we daar meer van sturen op een later tijdstip, dan laten we het natuurlijk weer weten! Verspreid het bericht over de comforters en sokken in jullie omgeving! Het zou leuk zijn als we in het najaar ook een mooie hoeveelheid sokken kunnen meesturen!

Alvast dank voor jullie inzet,
Marjan Huisman en Jeannette Stenvers

Gezocht:

kerkvrijwilliger in de Van Mesdag Kliniek te Groningen

Op zondagmiddag tussen 14.45 en 16.30 uur: één of meer keren per maand



Al vele jaren zijn Cees en ik kerkvrijwilligers in de van Mesdag kliniek. Toen wij begonnen waren er wel 12 mensen uit verschillende kerken uit Groningen of andere plaatsen (bv Roden, Hoogezand) . Maar na corona kwamen er veel minder vrijwilligers. Zij zijn zo belangrijk omdat de mannen/bewoners dan even met mensen uit de buitenwereld kunnen praten. Zonder het toezicht van allerlei therapeuten. Ze voelen zich daar dan even vrij van.

Wie zou kerkvrijwilliger willen worden, je kunt dan 1 of meerdere keren per maand komen. Om 14.45 uur worden we verwacht en moeten we ons identificeren en door de bagage scan. We worden dan door ds. Theunis opgehaald om naar de kapel te gaan waar de mannen al aanwezig zijn. De kerkdienst (echt mooi) is van half 4 tot kwart over 4. Dus voor en na de dienst is er genoeg tijd voor een praatje met de bewoners en koffie of thee.

Wie belangstelling heeft kan een mail sturen naar ds. Theunis en een afspraak met hem maken voor een intake gesprek. e-mailadres is: t.veenstra@pcvanmesdag.nl Wij zullen blij zijn jullie te verwelkomen.

Met zr. groet Saakjen van Hoorn

Raad van Kerken Nederland en Wereldraad van Kerken

Christelijke kerken hebben elkaar nodig. Christelijke kerken die naar hetzelfde streven, hebben elkaar hard nodig. Iedere geloofsgemeenschap is gehecht aan zijn eigen identiteit. Maar er zijn overeenkomsten. Daarom is het goed elkaar op te zoeken en samen op te trekken.

Een formele manier van het opzoeken van elkaar vindt plaats in de Wereldraad van Kerken en de Raad van Kerken Nederland. Natuurlijk zijn er onderling grote verschillen over wat God en de Bijbel ons willen zeggen. Maar de basis is dat we in één en dezelfde God geloven.

In 1938 was men min of meer klaar om een Wereldraad op te richten. Maar de spanningen van vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog verhinderden de oprichting. In 1948 werd de Wereldraad opgericht.

Iedere tien jaar kiest de Wereldraad een thema. Voor de periode 2013-2022 was het thema: een pelgrimage van Vrede en Gerechtigheid. Het nieuwe thema is: De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid.

Het eerste punt met betrekking tot de pelgrimage is dat het niet een pelgrimage vóór gerechtigheid en vrede is, maar ván gerechtigheid en vrede. Het wil overdragen dat het met de pelgrimage niet gaat om een project van een aantal jaren of een activiteitenplan om te komen tot vrede en gerechtigheid, maar dat het doel de weg zelf is; vrede en gerechtigheid als tekenen van Gos Koninkrijk dat zal komen en is. Deze waarden hebben in de oecumenische beweging altijd centraal gestaan. Centraal staat Lucas 1: 78-79 waar staat:

Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van vrede.

De Wereldraad heeft veel documenten geproduceerd. Maar zij is er zich van bewust dat het niet alleen om documenten gaat. Van Fernando Enns heb ik de term 'doing theology', theologie doen, geleerd. Daarom gaan ze ook naar plaatsen toe waar de onrechtvaardigheid groot is. De afgelopen jaren is de Wereldraad naar Colombia, Israël en Palestina, de Fiji-eilanden en Thailand geweest. Door wat ze op die plekken hebben gehoord, kunnen ze zich nu inleven in de situatie ter plekke. Kortom: de Wereldraad schrijft niet alleen documenten maar zoekt de kwetsbaren ook op.

Kijkt u eens op de website van de Raad van Kerken Nederland:

www.raadvankerken.nl

en op de website van de Wereldraad:

www.oikoumene.org.

De eerste zin van de website (in het Engels) van de Wereldraad is ongeveer zo: we willen de verschillende kerken oproepen tot eenheid, vrede en rechtvaardigheid. Als u daaronder de woorden aanklikt, komen verschillende onderwerpen naar voren.

Dit was mijn eerste en tevens laatste bijdrage aan het regioblad als regiopredikant. Ik ben gestopt met deze baan. Maar u blijft mij in het Groningse tegenkomen als predikant van de Doopsgezinde Gemeente Zeerijp-Zijldijk.

Saapke van der Meer



Zoete inval

Je zou het bijna de VrijMiBo kunnen noemen: de vrijdagmiddag borrel. Zo'n 3 a 4 keer per jaar hebben we in Haren een zoete inval op de vrijdagmiddag van 15.30-17.30 uur. Gewoon gezellig bij elkaar zitten, met elkaar praten over dingen waar je het anders misschien niet met elkaar over hebt, dingen delen. En dat onder het genot van een kopje thee, wat fris, een glaasje advocaat of wijn en wat lekkers. En het is goed om ook op die manier met elkaar gemeente te zijn. De volgende zoete inval is op vrijdagmiddag 28 juni om 15.30 uur, u bent van harte welkom!

DG Haren



World Fellowship Day – Roden

Hoewel er gladde wegen voorspeld waren, viel dit gelukkig mee op zondagmorgen 21 januari. En daardoor was de kerkzaal van de Doopsgezinde gemeente Roden was goed gevuld met broeders en zusters.

De voorzitter van DG Roden zorgde voor een warm welkom en daarna kon de jeugdwerker van het GDS, Ietsje de Boer, zich voorstellen.

Het thema van de dienst was 'Gods Mozaïek' en de kinderen in een andere ruimte druk bezig geweest met het maken van een mozaïek op een schaal-tje met allerlei gekleurde stukjes glas.



De gekleurde kaarsen werden aangestoken om symbolisch onze betrokkenheid op alle werelddelen te laten zien. De overdenking van ds. Nick Everts liet ons de vraag of we soms de dingen laten vallen, of dat we uit alle macht proberen te voorkomen dat iets kapot valt. De grote vaas viel van de kansel om de symbolische kant zichtbaar te maken. En uit die kleine stukjes kunnen we ook weer een mooi mozaïek opbouwen. Een zeer inspirerende overdenking!

Na de dienst was er vooral ruimte om elkaar te ontmoeten tijdens het eten van de lunch die door de DG gemeente Roden verzorgd was.

Een fijne dag waarbij we de DG gemeente Roden hartelijk willen bedanken voor hun gastvrijheid.



Terugblik World Fellowship Day – 21 januari - Roden

Bij binnenkomst koffie/thee, koek en gezelligheid. Om 10.30 begon de dienst rondom het thema 'Mozaïek: onderdeel worden van Gods bredere plaatje'. Enkele kinderen stoken de kleurrijke kaarsen aan: voor elk werelddeel één. De lezing uit Johannes 10 ging over de goede herder. Die goede herder wordt geplaatst tegenover de slechte, ingehuurde herder die als het moeilijk wordt of gevaar dreigt zijn rol opgeeft en de schapen achterlaat.

Natuurlijk hoopt elke predikant, ondanks dat zij of hij ook een huurling is, een goede herder te zijn. ds. Nick Everts deelde zijn onzekerheid over de vraag of hij wel zo'n goede herder is. Net toen hij dit meer invoelbaar wilde maken met een verhaal over je best doen en tegelijk merken dat je soms per ongeluk iets (wellicht heilige huisjes) omslaat, tikte hij – iets minder per ongeluk - een vaas van de rand van de preekstoel. Het viel, maar bleef volledig intact. Hij vervolgde met te zeggen dat hij het gevoel kreeg om met de regio prachtige vazen in de handen te hebben gekregen, maar dat die soms uit je handen lijken te vallen. Je bouwt iets op, je zet je in en ineens valt iemand of iets weg waarop je hoopte te kunnen rekenen. Om zijn woorden kracht bij te zetten belande een volgende vaas met een hoge boog op de rand van de liturgische tafel en pats op de grond.

Als vazen dreigen te vallen, dan kun je drie dingen doen:

1. Alles op alles zetten om te voorkomen dat de vaas valt (behouden)
2. Als de vaas desondanks valt, de scherven oprapen en de vaas zo goed als mogelijk restaureren (verbinden)
3. Als de vazen toch vallen met de scherven samen een nieuw plaatje, een nieuwe mozaïek maken (vernieuwen).

Nick had de indruk dat hij in regio was gevraagd om te komen mozaïeken, maar hij merkte dat dat nog niet zo eenvoudig is. Bij sommige vallende vazen staan zoveel mensen op om de boel te 'redden', waardoor zij voorkomen dat er scherven vallen. Bij andere 'gevallen' vazen waren de restaurateurs zo hard bezig dat er geen scherp overbleef om een nieuw gezamenlijk plaatje te mozaïeken. En met de scherven die alsnog overbleven ziet hij zoveel verschillende mensen ieders een eigen plaatje maken, waardoor hij in toenemende mate onzeker is geworden of we zo Gods bredere plaatje met elkaar aan het maken zijn.

Na de dienst bleek het beeld geprikkeld te hebben. In de dagen die volgden, kwamen er ook een aantal reacties. Het beeld had pijn gedaan en Nick bleek op een paar punten onvoldoende duidelijk of zorgvuldig te zijn geweest. Om zijn verhaal te ondersteunen nam hij namelijk zelf het initiatief om de vaas kapot te breken. Dit gaf ruimte voor een pijnlijk misverstand. Op geen enkele manier vat Nick zijn taak namelijk op als opdracht om vazen kapot te slaan en dat die indruk kon ontstaan spijt hem zeer. Hij heeft proberen duidelijk te maken dat áls – en dan met nadruk op als – de vazen omvallen, hij niet in de eerste plaats het koste wat het kost wil proberen te redden of te restaureren. Zijn passie zit erin om met elkaar te gaan mozaïeken; om een nieuw perspectief te gaan bouwen.

In een regioteam heb je idealiter een combinatie van mensen die iets nieuws willen mozaïeken met mensen die zorg dragen voor wat was en willen helen. In zo'n team zou de spanning tussen behouden, verbinden en vernieuwen vruchtbaar kunnen uitwerken, omdat de één de ander scherp houdt. Er kan oog zijn voor de pijn en het verdriet als wat we hoog proberen te houden, desondanks – en niet

door – onze inzet toch uit handen valt. Tegelijk moet er ook ruimte gewaarborgd zijn om iets nieuws te laten ontstaan.

Vanuit Nicks kennis over kerkelijke vernieuwing had hij oog willen vragen voor het gegeven dat als bestaande geloofsgemeenschappen om dreigen te vallen, degene die willen behouden en verbinden vaak een prominente plek innemen. De anderen zijn immers vaak al afgehaakt. De rol van vernieuwer zou in zo'n context beter gepositioneerd moeten worden, omdat er van vernieuwing weinig overblijft als diegene alleen met de reststukjes aan de slag mag gaan en niet de verantwoordelijkheid krijgt om Gods bredere plaatje te schetsen.



Maar goed, zo ver kwam het verhaal die zondag niet. En er is ook nog veel meer over te zeggen. Het is namelijk nogal een puzzel die we in de regio hebben met potentieel tegengestelde bewegingen. Met de vraag wat we willen behouden, verbinden en vernieuwen? Met pijnpunten, barsten en stukjes die inmiddels ontbreken. Maar er is ook lijm en er zijn ook mensen die voorbij het delen van de gebrokenheid tastend willen zoeken naar Gods bredere plaatje. Een plaatje waar niet perfecte en soms zelfs rafelige stukjes onderdeel van kunnen worden. Nick vroeg daarom nadrukkelijk om gebed voor de ontwikkelingen in de regio en voor de ingehuurde herders die niet een slechte herder hopen te zijn. Ondertussen gingen de kinderen aan de slag en maakten ze prachtige mozaïeken schaaltes. Het plezier van het mozaïeken spatte eraf.



Na de dienst was er tijd voor ontmoeting en gesprek, afgesloten met een goed verzorgde lunch. Ongeveer 50 mensen waren aanwezig. Volgend jaar is het 500-jaar na de eerste doop (1525). Wat zou het mooi zijn als we dan een stapje verder zijn.

Geschreven door ds. Nick Everts

Colofon

Predikanten

- Ds. L. (Nick) Everts
contact@nickeverts.nl
- Ds. S. (Saapke) van der Meer
saapke48@gmail.com
- Ds. K. (Klaas) van der Werf
klaasvdwerf@upcmail.nl

Jeugdwerker

- I. (Ietsje) de Boer
e-mail: ietsjehinke@hotmail.com

Redactie

Edith de Jonge en Jantiena de Vries

Kopij aanleveren als Word-document in lettertype Verdana, punt 11 via regioblad-noord@doopsgezind.nl.

Kopij dat aangeleverd wordt als pdf-bestand wordt niet in behandeling genomen. Illustraties zoals foto's en plaatjes bij voorkeur als apart document meesturen.

Contactpersonen

- Kring Emmen
fransdukers@gmail.com
- DG Groningen
secr.dgg@outlook.com
- DG Haren
Wijk Assen
aghoekema@riepma.com
- DG Middelstum
g.en.l.schilthuis@12move.nl
- DG Noordoost-Nederland
jaaphemrica@netvisit.nl
- DG Roden
knottnerus.kuis@gmail.com
- DG Sappemeer-Noordbroek
atsjekooiker@hotmail.com
- DG Westerkwartier
secretaris@dgwesterkwartier.nl
- DG Zeerijp-Zijldijk
info@dgzeerijp-zijldijk.doopsgezind.nl

<i>Nr.</i>	<i>Periode</i>	<i>Deadline aanleveren kopij</i>	<i>Verschijningsdatum</i>
2	Pasen	Woensdag 20 maart	Woensdag 27 maart
3	Pinksteren	Woensdag 8 mei	Woensdag 15 mei
4	Zomer	Woensdag 10 juli	Woensdag 17 juli
5	Start seizoen	Woensdag 18 september	Woensdag 25 september
6	Kerst	Woensdag 10 november	Woensdag 17 november

<i>Lay-out:</i> Frans Riepma	<i>Druk / verspreiding:</i> Nynke Dijkstra / Anco de Vries Oude Boteringestraat. 33, Groningen
---------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------